



Op weg met een bijzonder kompas

KIJK kaart

Niveau: B

Trefwoorden: Heiligen,
Sint Adelbert, Sint Lioba

Een Heiligenbeeld

Informatie

In de tijd van steden en staten (1000- 1500) was elke dag aan een heilige gewijd en naar een heilige genoemd.

Heiligen zijn mensen die door de Rooms-katholieke kerk zijn erkend als mensen die bijzonder goed en gelovig hebben geleefd en hun leven in dienst van de kerk hebben gesteld. Om heilig verklaard te worden moet een heilige na zijn of haar dood wonderen hebben verricht. Heiligen zijn herkenbaar aan het woordje Sint voor hun naam.

We komen de namen van heiligen vaak tegen bij RK-instellingen, zoals scholen, ziekenhuizen of verenigingen: Sint Adelbert, Sint Barbara, Sint Josef, Sint Antonius, Sint Wilibrord, Sint Lucas, etc.

Opdracht

1. Wat is jouw geboortedatum ?
Kijk eens in de lijst van naamdagen naar welke heilige die dag was genoemd.
2. Maak het werkblad

Je hebt nodig: een computer

Wij kennen nog enkele naamdagen van heiligen:

- 11 november, de dag van Sint Maarten
- 6 december de dag van Sint Nicolaas (5 december is Sint Nicolaasavond)
- 14 februari de dag van Sint Valentijn
- 4 oktober de dag van Sint Franciscus (Dierendag)

De naamdag van Sint Adelbert was 25 juni. Van Lioba is het 28 september. Vaak werden mensen ook naar een heilige genoemd. Iemand die naar Sint Adelbert werd genoemd heette vaak Bert.



Heiligen zijn voor gelovigen belangrijk, omdat ze voor voorspraak zorgen.

Ze bemiddelen tussen God en de gelovige mensen. Mensen konden een heilige bijvoorbeeld vragen hen te beschermen bij een lange gevaarlijke reis, bij gevaarlijk werk, of bij een ernstige ziekte. Daarom staan in veel R.K.-kerken heiligenbeelden.

Tip

Gebruik Wikipedia. Het zoekwoord is "Lijst van naamdagen"



Vier heiligen op één schilderij: Sint Bonifatius, Sint Gregorius, Sint Adelbert en Sint Bavo



Op het schilderij van het vorige blad staan vier heiligen afgebeeld. De derde van links is Sint Adelbert. Hoe kun je hem herkennen? Sint Adelbert wordt altijd afgebeeld met een boek in zijn hand. Heiligen hebben op beelden of schilderijen allemaal een voorwerp bij zich en zijn daardoor herkenbaar. De vraag is nu: Wie zijn de heiligen hieronder?



A



B



C



D



E



F

1. Sint Nicolaas heeft een staf en een ton

2. Sint Petrus heeft een sleutel

3. Sint Christoffel heeft een stok en een kind

4. Sint Lioba heeft een klok en een boek

5. Sint Franciscus heeft dieren bij zich

6. Sint Maarten heeft een gescheurde mantel