



# Op weg met een bijzonder kompas

## SAMEN kaart

Niveau: B

Trefwoord: Naastengeliefde,  
kloosterorde

## Het Julianaklooster

### Informatie

Een onderdeel van het Heiligdom Onze Lieve Vrouwe ter Nood is het Julianaklooster.

### Hoe is dit klooster tot stand gekomen?

In de Eerste Wereldoorlog zag een pastoor dat er veel arme gezinnen leefden. Hij vond het heel erg om te zien wanneer een moeder van een groot gezin ziek was en toch voor alle kinderen moest zorgen, ook als er net een kleintje geboren was. Omdat hij dat niet alleen kon oplossen zocht hij hulp van een kleine groep zusters. In 1933 is er voor deze zusters een klooster gebouwd in Heiloo. Als beschermheilige kozen de zusters voor de Heilige Juliana van Falconieri. Zij stond bekend om haar grote liefde voor de armen. En zo ontstond de naam Julianaklooster.



### Wat deden de zusters?

De zusters gingen aan het werk in grote katholieke gezinnen. Op de fiets trokken zij er op uit om te helpen bij de geboorte van een kind. De weken na een geboorte hielpen ze de moeder, de baby en de andere kinderen. In de periode voor en na de Tweede Wereldoorlog waren er grote katholieke gezinnen.

### Waarom deden de zusters dit?

De zusters waren geïnspireerd door hun geloof. Hiervoor is een mooi woord: 'Caritas'. In de kerk wordt ook over de Zeven werken van barmhartigheid gesproken en gehandeld. Uiteindelijk zijn de zusters gestopt met hun werkzaamheden. Dit kwam omdat vanaf 1970 de gezinnen kleiner werden en omdat de overheid de taken van de zusters overnam.

### Opdracht

1. Wat betekent het woord **caritas**?
2. Een ander woord dat ook wel gebruikt wordt is **diaconie**. Wat betekent dit?
3. De zusters werkten vanuit de **Zeven werken van barmhartigheid**. Wat zijn de **Zeven werken van barmhartigheid**?
4. Zou je de werken kunnen samenvatten in één woord? (13 letters)
5. Zou je een paar voorbeelden kunnen geven van de werken van barmhartigheid? In je eigen leven? Op school? In het dorp of de stad?

### Wist je dat...?

De Zeven werken van barmhartigheid zijn in de Middeleeuwen ook geschilderd. Op internet staan ze afgebeeld:

<https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/SK-A-2815>





### Levensbeschouwelijke vragen bij Juliaantjes

- Ken jij mensen die andere mensen helpen? (denk aan familie, burens of vrienden) Vraag eens aan ze wat ze doen. Hoeveel tijd besteden hier aan? En waarom doen ze dit? En hoe vinden ze het om dit te doen? (fijn, lastig of heel erg leuk)
- Wanneer zou jij het liefst iemand helpen?
- En hoe zou je dat dan doen?
- En wie zou jou kunnen helpen of inspireren om een ander te helpen?
- Wanneer je hier over denkt, zou je een beroep kiezen die met één van de Zeven werken van Barmhartigheid te maken heeft? Leg eens uit waarom wel of niet.