



Op weg met een bijzonder kompas

IK kaart

Niveau: B

Trefwoorden: Mystiek,
Wereldreligies

Monniken en monialen in alle religies

Informatie

Monniken en monialen* horen niet alleen bij het christendom. Alle religies kennen een 'mystieke traditie'. Mystiek is een moeilijk woord voor iets dat ons overstijgt.

In mystieke tradities hebben mannen, vrouwen en soms ook kinderen ervoor gekozen hun alledaagse bestaan achter zich te laten en hun leven volledig te wijden aan het 'mystieke': God of het Hogere of Verlichting of... Een ervaring waar je niet makkelijk woorden aan kunt geven...



Monniken en monialen uit verschillende religies

Opdracht

Schrijf een verhaal over wat jij gelooft. Hoe ervaar jij de mensen, dieren en dingen?

Beschrijf ook in je verhaal of jij al je bezit zou kunnen afstaan om je helemaal te kunnen richten op het mystieke. Waarom zou je dit wel/niet kunnen?



In veel boeddhistische landen zie je monniken en nonnen, jong en oud over straat gaan. In Azië meestal in een oranje pij en met een bedelnap.

** er is een verschil tussen religieuze vrouwen uit een klooster die in de samenleving werken, bijvoorbeeld als verpleegster (nonnen of zusters) en vrouwen die alleen in het klooster werken (monialen).*

Tip

Begin je verhaal met de titel: 'God is (niet) aanwezig in alles wat bestaat.' Beschrijf hoe en waarom jij hier zo over denkt en hoe jij dit ervaart.

De monniken in de Islam heten soefi's. Er wordt geloofd dat God (Allah) aanwezig is in alles wat bestaat; mensen, dieren en dingen. Binnen deze traditie vind je ook de derwisj. De dansende derwisjen komen door hun draaiende beweging in een soort trance, dicht bij God.

