



Op weg met een bijzonder kompas

DOEN kaart

Niveau: A

Trefwoorden: Monniken,
Sint Adelbertabdij

Monniken in de Sint Adelbertabdij

Informatie

De Sint-Adelbertabdij wonen nog steeds monniken. Het leven van de monniken is gericht op het zoeken van God. Dagelijks zingen ze het gebed. Elke monnik heeft ook zijn eigen gebed dat hij in zijn kamer (cel), in de tuin en tijdens het werk opzegt of zingt.

Er zijn in de abdij is er nog veel meer werk dat de monniken doen. Je kunt denken aan huishoudelijk werk als schoonmaken en eten koken, maar ook aan taken als portier, bibliothecaris en gastenbroeder. Er is ook veel ambachtelijk werk in de ateliers. Daar maken ze bijvoorbeeld kaarsen, bakken ze potten en worden boeken ingebonden.

Elke monnik kan ook een studie volgen. Vooral Bijbelstudie en studies die gaan over geloven en over God.



Zo zien de monniken in de Adelbertabdij eruit

Opdracht

In overleg met de leerkracht kies je een van de volgende taken:

- Maak een boekje
- Maak van klei een vaas of potje.
- Maak kaarsen
- Maak (iets in de klas of school) schoon
- Studeer: lees uit een kinderbijbel
- Kook iets lekkers
- Zorg voor de boeken in de bieb
- Wees portier

Tip

Op you-tube vind je filmpjes over ambachten als boekbinden, kaarsen maken en pottenbakken

