



# Op weg met een bijzonder kompas

## DOEN kaart

Niveau: A

Trefwoorden: Monnikenwerk

### Monnikenwerk Capitalen

#### Informatie

In de tijd van monniken en ridders (500 – 1000) en de tijd van steden en staten (1000 – 1500) werd ieder boek met de hand geschreven. Een monnik schreef met een ganzenveer en inkt op perkament. Perkament werd gemaakt van dierenhuiden.

Het overschrijven van een boek was een langdurig en erg precies werkje. Daarom zeggen we nog steeds als werk heel lang duurt en ook precies moet gebeuren: 'Dat lijkt wel monnikenwerk'.

De bladzijden van een boek werden versierd met allerlei kleine schilderijtjes. Vooral van de beginletter van een bladzijde, het capitaal, werd iets heel moois gemaakt..



#### Opdracht

Schrijf je naam in sierschrift en zorg ervoor dat de eerste letter van je naam heel mooi versierd is.

Je hebt nodig: papier, potlood, stift



#### Tip

Kijk naar de voorbeelden op deze kaart. Zet het op in potlood en kleur het later in met stift.

